



----- Số 3, tháng 11 - 1970 -----

{ T I N T Ú C Q U Ố C T Ế }

Ngày 3/1970, 14 đại diện cùng Phụ-tá Thủy-Điện và Na-Uy đã nhóm họp tại căn nhà SUBUD Oslo để bàn về những vấn đề liên quan tới Subud Gia-nã-đại.

Những vấn đề được bàn tới là : thâu băng cuộc nói chuyện lần thứ 2 của Bapak tại Melbourne, các Ủy-ban, các buổi họp của Phụ-tá, Latihan trắc nghiệm.

Buổi chiều ngày đầu tiên, các hội viên Oslo đã tới tập Latihan và tổ chức một bữa tiệc trà vui vẻ kéo dài tới tận khuya.

Sau đó nhiều vấn đề khác cũng được bàn tới : xét các luật lệ Subud Gia-nã-đại, các cuộc du hành và các buổi hội họp; dịch thuật tập san Pewartá và các buổi nói chuyện của Bapak; sau cùng là vấn đề Bapak tới Oslo.

Này là lần đầu tiên một tổ chức Subud đã được thành lập hợp nhất hai quốc gia, giữa những nhóm Subud Mỹ-Quốc tại Tây Bắc Thái-Bình-Dương và nhóm Subud Gia-nã-Đại Miền Tây thành một miền gọi là Subud North Pacific.

Do trắc nghiệm, Lester Sutherland thuộc Vancouver đã được chỉ định làm chủ tịch ; Imbert Orchard thuộc Vancouver, Phó Chủ tịch ; Paton Crouse thuộc Seattle : Phụ-tá Thủ-Quy và sau cùng một Thủ-Quy Gia-nã-Đại và một Thư-Ký sẽ được chỉ định.

Tham dự buổi họp có Mas Prio Hartono (Nam-Dương), Oswald Lake Chủ-Tịch của S.N.A. (Subud North America) và Peter Filippelli là một nghị-viên quốc tế của S.N.A.

Uộc họp của các vị chủ tịch Subud North Pacific vào 7 tháng 6 đã diễn ra tốt đẹp. Tất cả ủy-ban địa phương đều có mặt cùng với Philip Cody (Chủ-tịch Subud Gia-nã-Đại) và một số phụ-tá. Buổi họp bàn các vấn đề sau đây :

Xuất bản : đồng ý xuất bản một tạp chí lấy tên là "Chee Wawa" gửi tặng cho toàn thể hội viên.

Các buổi họp trong tương lai :

1) Mỗi năm sẽ tổ chức hai lần họp tổng quát vào mùa hạ và mùa thu - có thể được tổ chức tại các cuộc cắm trại để chuẩn bị những hoạt động cho nhóm.

2) Tổ chức 4 lần một năm, những buổi họp của các vị chủ-tịch địa phương.

3) Tổ chức hai lần một năm những buổi họp của các vị phụ-tá địa phương đồng thời với những buổi họp của các vị chủ tịch.

Tài chánh : Đồng ý là mỗi hội viên tại các trung tâm

nên đồng cho quỹ của miền là 50 cents mỗi tháng và họ cũng tán thành việc thành lập một quỹ xây cất.

Portland đã có nhã ý gửi 257 Đôn cho miền. Đây là số tiền tháng dự nhận được do những người tặng để chi phí vào buổi họp đầu tiên.

x
x x

DIỄN VĂN ĐẠI HỘI

BUỔI HỌP CỦA BAPAK
với I.S.C.C. (Ủy-Ban Chấp-Hành SUBUD Thế-Giới)
ngày 20-8-70 ở Skymont. Mỹ-Quốc _____

HIỆN DIỄN : BAPAK - Bas Prio Hartono và một số nhân viên Ủy Ban Quốc-tế, nghị-viên và Phụ-tá ở Canada.- Chile - Indonesia - Mexico - U.S.A.

Bapak ban chỉ dẫn cho Ủy-Ban và các nghị viên về nhiệm vụ và trách nhiệm của Hội-Đồng Quốc-Tế.

Tất cả mọi quốc gia mà không có đại diện ở Hội-nghị Thế-giới Tokyo, nay phải đề cử các nghị viên càng sớm càng hay và gửi tên sang I.S.C.C. để xin Bapak chấp thuận.

Trong tương lai, Subud thế giới nên được chia thành từng miền. Những miền được đề nghị là : (1) Mỹ-quốc, (2) Âu Châu, (3) Bắc Á Đông, (4) Nam Á Đông (gồm Úc-Đại-Lợi và Tân-tây-Lan), (5) Phi Châu. Việc này phải do các nghị viên đem ra thảo luận, nếu chấp thuận sẽ trình lên Hội-Nghị Thế Giới 1971 ở Tjilandak.

Một cuộc họp đầy đủ các nghị viên phải họp vào thời gian không ít hơn 6 tháng và không lay qua 2 năm. I.S.C.C. phải tìm chỗ họp để các nghị viên trên thế giới có thể dễ dàng tới dự được. Thật là khó cho tất cả các nghị viên đến dự luôn được. Sự thành lập những miền sẽ làm cho mỗi quốc gia được một nghị viên đại diện cho mỗi một miền. Như thế một buổi họp đầy đủ các nghị viên đại diện cho các quốc gia sẽ có thể họp vào những thời gian đều đều và buổi họp như thế sẽ có thể quyết định và cho phép ISCC được hành động bất cứ có sự gì cần thiết.

Địa vị và nhiệm vụ các nghị viên .

A. Hội Đồng Quốc Tế là Hội Đồng tổ chức cao nhất trong SUBUD. Hội đồng phải là nơi đặt ra các chính sách và có sáng kiến trong sự khuyến khích những hoạt động trên mức độ quốc gia và quốc tế và giúp những hoạt động này đi đến cho thực hành. Hội Đồng cũng phải cho ý kiến để đem ra thảo luận trong những buổi họp. Các nghị viên phải rất chú ý tới những lời khuyên nhủ và ý kiến của Bapak và phải cho tất cả các hội viên biết rõ những điều này.

Mới đây Bapak đã nhấn mạnh về :

1) những công việc xã hội của Subud và những kinh doanh để kiếm tiền thực hiện những công việc này.

2) vai trò của các phụ tá quốc gia.

3) kế hoạch kinh doanh về tàu thủy. (trong cuộc đi thăm mới đây, Bapak có ý kiến là có thể có một chiếc tàu sẽ dùng như một đại ban doanh nói SUBUD, và trên tàu đó Bapak sẽ du hành khắp nơi trên thế giới 6 tháng trong năm và tàu sẽ có thể tự cung cấp như một kinh doanh thương mại trong 6 tháng kia.

B.

B. Các nghị viên cũng phải có trách nhiệm chuyên đạt các ý kiến và tin tức của các quốc gia họ lên Hội Đồng. Và tất cả các nghị viên phải biết rõ về những sự việc ở mỗi quốc gia.

Các hội viên và các Ủy-Ban Quốc Gia luôn luôn phải đưa lên các nghị viên những ý kiến của họ chứ không để trình lên Bapak.

C. Các nghị viên phải có trách nhiệm sửa soạn các vấn đề đem ra thảo luận ở Hội nghị Thế giới và gửi những đề tài này cho ISCC để cùng hợp tác rồi để trình lên Bapak để xin chấp thuận.

D. Bapak khuyến Hội-đồng nhớ kỹ là mặc dầu những buổi họp của chúng ta nên được điều khiển một cách đúng đắn, thẳng thắn, nhưng chúng ta là một tổ chức thuộc về tạm lịnh, như thế các Ủy Ban thuộc mọi tầng lớp, từ địa phương đến quốc tế, phải mời các phụ tá tham dự các buổi họp.

E. Lịch trình buổi họp của Hội Đồng phải có ý kiến và đề nghị của tất cả các nghị viên.

F. Tất cả các nghị viên và hội viên phải nhận rõ sự quan trọng về nhiệm vụ các nghị viên.

Sau khi Bapak đã vạch rõ sự quan trọng của các nghị viên, vấn đề kiêm nhiệm hai chức vụ Chủ tịch ISC và ISCC được đưa ra. Việc này sẽ đưa ra thảo luận ở Hội nghị Thế giới 1971 ở Tjilindak.

CÁC KINH DOANH Bapak yêu cầu các Ủy ban Quốc gia và các nghị viên quốc tế khuyến khích các kinh doanh của các hội viên Subud. Báo cáo về những sự cố gắng và những kinh doanh hiện có phải cho mọi nghị viên và ISCC biết. Bapak cũng đưa ý kiến là ISCC trình lên Bapak về những kinh doanh hiện có.

S.T.S. (Chuyên viên Kỹ Thuật SUBUD) Bapak lại nhấn mạnh về sự cần thiết ghi vào sổ tên các chuyên viên trên thế giới.

M.N.S.

x
x x

LI N H H O A T

C Ủ A H Ò I C H Û N G T A

Trong phiên họp tháng 9-1970 Hội-Đồng Quản-trị đã chấp thuận :
- trích quỹ 10.000/ giao cho Ban Xã-Hội tổ chức một buổi mừng Trưng Thu cho con cháu hội viên vào chiều ngày 13-9-70.

- Chị Nguyễn-thúy-Dung xin H.Đ.Q.T. cho từ chức Thư-Ký vì lý do gia cảnh.

Trong dịp này, Anh Thủ-Quý đã trình bày trước HĐQT tình hình tài chánh của Hội trong tháng 8 :

- THU : Nguyệt Liễm : 12.840-
- Quý Tu-Thư : 19.020-
- Quý Xã Hội : 12.020-
- Chi : 11.028-

* Anh Hội Trưởng đã chủ tọa phiên họp tháng 10. HĐQT duyệt xét các hoạt động của Hội trong tháng qua và chấp thuận cử Anh Phan-Tiên-Thăng giữ chức Thư-Ký thay chị Thúy-Dung xin từ chức. Chị

Trưởng Ban Xã Hội trình bày các hoạt động xã hội trong tháng qua.
Nhân dịp này anh Thủ-quỹ trình bày tình hình của Hội trong tháng 9 :

- Thu Nguyệt liêm : 14.590/-
- Quỹ xã hội : 4.450-
-Quỹ Tu thư : 5.200.-

Chi : 21.883.- (trong đó 10.000.-
tổ chức Trung Thu)

* 7(Kể từ nay "HUYNH-ĐỀ SUBUD" có mục "GIẢI ĐÁP THẮC MẮC" cho
toàn thể hội viên, liên quan đến các vấn đề tu tập, do Ban Phụ-
Tá phụ trách. Mọi thắc mắc xin gửi đến Văn Phòng hay ghi vào " Sổ
Ý Kiến Hội-viên" để tại Văn phòng./.

ĐẠI TU THƯ

-o-o-o-o-o-o-o-o-

// hồ sơ đóng góp về tài chánh của quý anh chị, Nội-San
SUBUD số "ĐÔNG" 1970 sẽ phát hành vào khoảng trung tuần tháng 11.
Ban Tu-Thư cũng nhận được sự bảo trợ hàng tháng của chị Phan thị-
Thái 100 - Chị Nguyễn thị Hiệp 100 - Xin thành thật cảm ơn quý anh
chị.

Ban Tu-Thư thành thật cảm ơn Anh Chị Minh-Châu - Mai-Hương
và một số anh chị em trẻ đã giúp tài chánh để quay ronéo :

- 200 bài : "Bapak nói về cách nhịn Rhamadan" do anh Minh-
Châu dịch.
- 200 bài : "Bapak Nói Về Rhamadan ở Tjilandak" của Insiah
và Margaret ghi do chị Mardi-Ning-Sâm dịch.

Các bài này đã tặng cho quý anh chị em nhân tháng Rhamadan tới.

-x-x-x-

BAN XÃ HỘI

Ban Xã Hội đã kiểm kê sơ khởi hội viên hoạt động thường xuyên
căn cứ vào hồ sơ nhập hội và đóng nguyệt liêm thường xuyên của hội
viên. Được biết số hội viên hoạt động thường xuyên là 400 người.

* Nhờ sự giúp đỡ tích cực của quý anh, chị trong Ban Phụ tá,
HOQT và một số anh, chị em hội viên nên buổi lễ mừng Trung Thu
cho con cháu hội viên đã diễn ra trong bầu không khí vui tươi,
thích hợp cho các em nhỏ. Vì sự tổ chức là lần đầu tiên nên có
nhiều sơ xuất. Một tuần lễ sau chị Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban
thiết tiệc khoản đãi quý anh, chị, em đã giúp Ban Tổ Chức buổi Lễ
Trung Thu để rút ra khuyết điểm cho những kỳ tổ chức sau được hoàn
hảo hơn.

* Những sáng Chúa nhật trong tháng 9, Ban Xã Hội đã cùng một
số anh chị đến quét dọn, xếp các sách báo ở Trụ-sở.

Ban Xã Hội xin chân thành cảm tạ :

- Chị Phụ-tá Liên Hoa đã tặng cho Ban 2 chiếc vélo solex cũ
- và quý anh chị dưới đây đã giúp vào quỹ Xã Hội :

THÁNG 8 : Đinh thị Việt Liên 2.000 - Trần thị Hạnh 120 -
Mai Hương 100 - Minh Trí 20 - Tạ văn Thất 50 - Nguyễn thị Ngữ 20 -
Nguyễn thị Phúc 50 - Hồ thị Trà 100 - Phạm Nguyễn Trần 50 - Phạm
Thị Ty 30 - Vũ quốc Kha 100 - Dương văn Hoàn 100 - Dương minh
Châu 100 - Phạm hữu Vĩnh 1.500 - Huỳnh thị Văn 500 - Phạm văn Ngọc
100 - Trần duy Diệp 100 - Đông văn Phả 30 - Larswati 100 - Nguyễn
văn Hai 200 - Phan thị Thái 100 - Viên Mãn 200 - Lê văn Biếu 400 -
Nguyễn Gương 50 - Nguyễn thị Tố Nga 100 - Nguyễn văn Lê 100 -
Hoàng Cung * Lưu Thủy 100 - Nguyễn thị Kim Bình 500 - Nguyễn văn
Chi 100 - Trương quang Toàn 100 - Từ Bích Mai 1.000 - Nguyễn thị
Oanh Oanh 50 - Hồ thị Trà 50 - Lưu tân Hồng 100 - Hoàng văn Đức
1.000 -/-
Tổng cộng : 12.020#

THÁNG 9 : Đặng thị Ngọc Bích 1.000 - Đông văn Phả 30 - Lưu
Thị Thảo 600 - Nguyễn văn Thầu 250 - Phạm Minh Trí 20 - Tạ văn Thất
50 - Huỳnh đăng Ân 500 - Dương văn Hoàn 100 - Lê minh Huệ 100 -
Nguyễn thị Hiền Minh 100 - Nguyễn văn Chi 100 - Bùi thị Nguyệt
100 - Lê Thăng 200 - Chu phú Chung 100 - Phạm thị Ty 30 - Dương
Minh Châu 100 - Lương văn Phụng 1.000 - Nguyễn thị Phúc 50 - Minh
Châu 100 - Nguyễn thị Thụy Tâm 50 - Larashati 100 - Lê văn Biếu
300 - Hoàng Cung, Lưu Thủy 60 - Nguyễn Gương 50 - Đinh quốc Hùng
80 - Nguyễn thị Canh Oanh 50 - Hồng Phúc 50 - Lê thị Mỹ Hạnh 80 -
Hương Lien 100 -/- Tổng cộng : 5.450#

x
x x

-----P H Ậ N Ư Ụ -----

Được tin Chi ĐOÀN-HỮU đã từ trần tại bệnh viện Chợ Rẫy. HDQT
Ban Phụ Tá và toàn thể hội viên xin thành thật phân ưu cùng tang
quyện. Cầu xin Thiêng Liêng ban cho giấc linh chi được nhiều Ân-
Huệ ở thế giới bên kia.

Ban Xã Hội đại diện Hội đến phúng điếu và phân ưu cùng gia
quyện chi Đoàn Hữu.

x
x x

Anh Minh-Sự, Thủ-Quy Ban Xã Hội, tốt nghiệp Cao học Hành
Chánh, vừa nhận chức Phụ-tá Viện-Trưởng Viện Đại Học Cần-Thơ. HDQT,
Ban Phụ-tá, Ban Xã-Hội đã tiệc trà tiễn chân anh vào hồi 19 giờ
ngày 27 tháng 10/1970. thiết

* Hồi 19 g ngày 31-10-70 những anh, chị, em tham dự Rhamadan
đã tổ chức một bữa tiệc tạ ơn. (Selamatan) trước khi làm Rhamadan.
Đặc biệt, Anh Phụ-Tá Roosman ở Pháp ghé Saigon để sang Tjilandak
dự Rhamadan, cũng có mặt trong buổi lễ này. (Năm nay Subud Việt-
Nam có 41 anh, chị, em ghi tên dự Rhamadan./-

x
x x

TƯỞNG THỤT

-----+----- B U Ồ I L Ễ P H Á T Q U A T R U Ờ N G T H U

Nhân dịp Tết Nhi-Dòng Hội Huỳnh-Đê chúng ta tổ chức một buổi
Lễ Mừng Trung Thu cho con cháu hội viên. Ban Xã Hội đảm nhiệm việc
tổ chức. Nhờ sự tích cực tham gia của một số anh, chị, em, chỉ trong
hơn một tuần lễ mọi công việc đã diễn ra một cách rất tốt đẹp : hơn

100 chiếc bánh trung thu xinh xắn, gần 100 cái lồng đèn trình bày không kém phần mỹ thuật đã được làm xong. Thêm vào đó Ban Tổ chức còn nhận được nhiều tặng phẩm như: đèn, phẩm thưởng v.v... của một số anh, chị, em hội viên tặng. Điểm đáng lưu ý nhất là việc dựng một sân khấu. Phẩm trang trí được hai anh họa sĩ của Hội lo từ một tuần trước. Công việc dựng sân khấu bắt đầu từ 6 giờ chiều đến 2 giờ sáng mới hoàn tất.

Chiều ngày 13 tháng 9-70 trong một bầu không khí vui tươi, thích hợp với tuổi trẻ, anh Hội-Trưởng đã đọc huan từ cho các em nhỏ và khai mạc buổi lễ. Một vị Phụ-tá thay mặt Ban Phụ-tá phát biểu cảm tưởng. Phẩm văn nghệ do các anh, chị, em Subud đảm nhận. Những ban động ca Trung-Thu do các em hát tạo nên một bầu không khí tươi trẻ và thân ái. Tiếp theo là chị Trưởng Ban Xã Hội lên cảm tạ quý anh, chị. Về văn nghệ năm nay, đặc biệt là phẩm thi ca có giải thưởng, các em đã tham dự động đảo và thi đua rất hào hứng. Ngoài phẩm văn nghệ còn có phẩm ảo thuật, phẩm đèn và rút số. Cuộc vui kéo dài đến 19 giờ 30 mới chấm dứt. Số em tham dự vào khoảng trên 100 em,/-



LÀ THUP TỪ LÁ LÉ



của ĐANG-PHÁC

B A P A K tại PARIS.

Bapak, Ibu và đoàn tùy tùng đi xe lửa hồi sáng sớm 31/7 tại Marseille lúc 14 giờ thì tới Paris. Chúng tôi, vì đi chuyến xe lửa trước, chạy hồi nửa đêm, nên khi tới Paris vào lúc 10 giờ sáng, còn đủ thì giờ để đi đón chào Bapak và Ibu khi Ngài về tới nhà. Nhà này ở một khu lịch sự ở Paris nhưng vì là một appartement nên dù rộng rãi (7 phòng lớn) cũng vẫn không đủ chỗ để các hội viên náo mun gần Bapak có chỗ đứng chân. Bởi vậy, đã phải đặt ra một kỷ luật rất gắt gao. Chỉ những người có phẩm sự làm việc cho Bapak mới được vào appartement. Tất cả chị có chúng 7, 8 bà. Nhà tôi, vì đã xuống Marseille trước đây một tuần, nên không ghi tên làm việc tại Paris được. Còn tôi thì là một trong 4 nam phụ tá được cất để phẩm trách việc "thường trực" tại nhà Bapak. Mỗi buổi thường trực là nửa ngày.

Sau khi chào Bapak và Ibu tại nhà Ngài, chúng tôi đi đến ngay Trụ-sở Subud. Đến đây thật là một quang cảnh náo nhiệt la thường và vui vẻ đặc biệt. Mới hơn 3 giờ chiều mà đã đầy những người, ở tại nhiều nước tới và ở các tỉnh đổ lên. Có người đến từ sáng, 8 giờ, thành ra ở đây cũng tổ chức một "quán ăn" cho các ban tứ phương. Nhà Subud đã rộng mà nay thành qua chật, nên Hội đã thu xếp trước, thuê thêm trong 3 ngày một căn phòng rộng lớn cùng một cầu thang với Trụ-sở, để đón tiếp các anh, chị em Subud cho tới 7 giờ tối, các hội viên vẫn còn lo dọn dẹp, lau chùi, quét dọn từ dưới sân, chỗ công vào, cho tới cầu thang và buồng Latihan. Các anh chị em ở đây lo đến từng chi tiết tỉ-mỉ. Vì Ibu yêu chân, nên chiều nay họ đã sửa soạn một cái ghế bành bằng mây rộng lớn, có đệm êm và dày, mới toanh không ai được ngồi. Họ làm hai cái băng vải buộc ở hai chân ghế đằng sau, thế rồi họ tập khiêng ghế ấy, hai cái băng vải dùng để cột vào tay hai người khiêng ghế ở đằng sau, còn hai người khác thì khiêng ở hai chân ghế đằng trước. Thế là họ phải chọn 4 hội viên khỏe mạnh để khiêng ghế và, để cho việc tập khiêng đó được thật chu đáo họ lại chọn một người cầm gánh nặng bằng Ibu để ngồi thử mà kiệu từ dưới nhà lên tầng lầu trên. Thế mới biết các hội viên ở đây quý trọng Ibu và họ can thận biết chừng nào !

9 giờ tối, Bapak, Ibu và đoàn tùy tùng tới nơi. Latihan bắt đầu ngay. Vì có tới 200 hội viên nam nữ, nên phải chia làm 2 đợt. Khi xong Latihan, Bapak và Ibu về ngay, vì đã khuya.

Sáng hôm sau, 1-8, có đại hội Subud toàn quốc của nước Pháp, vào hồi 9 giờ, tại phòng họp Chézy, một phòng họp rộng lớn ở một khu ngoại ô lịch sự của Paris. Mỗi khi có Bapak thì các công việc diễn tiến không thể nào đình trước. Từ nhiều ngày trước đây chủ tịch và các phụ-trách trong ban quản-trị toàn quốc đã sửa soạn một tờ trình cho đại-hội, và khi ở Marseille đã có công dịch ra Anh-văn để có thể trình Bapak. Nhưng khi đại-hội bắt đầu thì mọi công việc lại thay đổi khác trước khi ông chủ-tịch khai-mạc, Bapak bảo tất cả các phụ-tá lên ngồi hàng ghế trên. Như vậy Bapak tỏ ý là các phụ-tá phải đóng một vai trò quan trọng trong Latihan cũng như trong những buổi hội họp. Sau khi ông Chủ-tịch khai-mạc đại-hội và nói được mấy câu thì Bapak bảo : đại-diện các phụ-tá tái mỗi trung-tâm Subud hãy lên trình bày số hội viên và tình trạng của các hội viên. Thế là các phụ-tá người nào người nấy đều ngó-ngác ! Chẳng người nào đã sửa soạn tài liệu để trình bày và cũng chẳng ai biết rõ thật sự số các hội-viên ?

Rồi Đại-hội tiến hành đến việc bầu Ban Quản-Trị Toàn-Quốc mới. Bapak bảo các hội viên đề cử một số người làm chủ-tịch. Xong rồi, những người được đề cử được gọi lên và xếp hàng một lượt trước mặt Bapak để làm test. Bapak hỏi : "Nếu các anh, chị được cử làm chủ-tịch Ban Quản-trị Toàn-Quốc, thì các anh, chị cảm thấy như thế nào ?" Các người ấy tiếp nhận. Người thì ngã lãn, người thì đi đi lại lại, người thì cúi lom-khom, người thì dơ hai cánh tay như một lực sĩ nâng quả tạ, v...v...Bapak bảo là người sau này (nâng quả tạ) có thể giữ chức chủ-tịch. Thế rồi Bapak bảo tất cả mọi người trong Đại-Hội lên bắt tay mừng anh tân chủ-tịch để khuyến khích anh ấy. Trong phòng hội nhộn nhịp, vui cười trong một lát. Sau đây, Bapak bảo : ông tân chủ-tịch sẽ tự mình lựa chọn lấy những người cộng tác trong ban quản-trị. Rồi Bapak từ biệt ra về, và Đại-hội tiếp-tục giải quyết những vấn-đề lặt vặt.

Chín giờ tối, cũng tại phòng họp Chézy, có testing. Bapak cũng hỏi những câu như khi ở Marseille. Trong buổi testing này có sự hiện diện của Ibu và tùy-tùng, Ismana, Tuti và Mastuti.

9 giờ sáng hôm sau (chủ-nhật 2-8) Đại-Hội Toàn-Quốc tiếp tục với sự hiện diện của Bapak. Trong buổi họp này, Bapak gọi tất cả những phụ-tá ở Paris lên đứng trước mặt Bapak để làm test xem 4 người nào có thể phụ trách việc làm cố vấn cho Ban Quản-Trị Toàn-Quốc và đi thăm các hội viên lẻ-lỏi trong nước. Các nữ phụ-tá làm test trước và Bapak cử 2 bà. Theo lời dạy của Bapak, tất cả mọi người lên mừng 2 phụ-tá này. Xong rồi đến lượt các nam phụ-tá làm test và Bapak cũng cử hai người. Tất cả mọi người lại lên bắt tay mừng. Trong buổi họp, bầu không khí thật vui-vẻ, thân-mật trong tình huynh-đệ.

Buổi chiều, 5 giờ, có Selamatan tại Trụ-sở nhưng chỉ có các hội-viên thôi ; Bapak, Ibu và tùy-tùng không dự. Các thứ bánh măn, ngọt được bày ra rất nhiều và các hội-viên cũng rất đông 2 số hội-viên ngoại-quốc ở các nơi tới cũng nhiều gần bằng các hội-viên Pháp nên thật là náo nhiệt. Trong buổi họp mặt này, một nhóm hội-viên Anh-quốc bắt đầu đứng lên hát, rồi một nhóm hội-viên Pháp-quốc hát đáp lại, rồi cả hai nhóm cùng hát và rồi đến mọi người hát theo. Hát những bài hát trẻ con, hoặc những bài hát cổ. Thật là một buổi họp vui-vẻ ; và vui như thế cho mãi đến đến 8 giờ tối là lúc mọi người sửa-soạn để đi đến phòng họp Chézy, nghe Bapak nói chuyện.

9 giờ tối Bapak, Ibu và tùy tùng tới. Vì thàng mấy hôm nay hỏng mà phòng họp ở tầng thứ năm, nên Ibu ngồi lên ghế bành (đã dùng hôm trước tại Trụ-sở) để 4 người kiểu Ngai lên phòng họp và kiểu Ngai xuống lúc ra về. Trong buổi nói chuyện này, Bapak đặc

biệt nói nhiều đến phận sự và trách-nhiệm của các phụ-tá và đến hoạt-động kinh-doanh của các hội-viên để gây phương-tiện khuyếch-trương hoạt-động xã-hội của Subud. Về phận sự và trách-nhiệm các phụ-tá, Bapak nhắc lại những điều Bapak đã nói nhiều lần tại nhiều nơi.

11 giờ khuya buổi nói chuyện kết liễu. Lúc Bapak ra về các hội-viên đều đứng dậy và một số ca hát vang lừng lên một bài hát từ biệt bằng tiếng Nam-Đông mà họ đã chịu khó tập hát sau mỗi buổi latihan từ một tháng trước. Bài hát ấy như sau (có bản nhạc : " Gélang, si paku gélang, gélang si rama rama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang, bersama sama ; Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang, bersama sama." (có nghĩa là : Chúng ta cùng nhau đi về nhà). Khi đưa tiễn Bapak và Ibu xuống cầu thang một vài hội-viên rút khăn tay ra lau nước mắt ...

Thứ hai, 3-8, Bapak rời Paris để sang Thụy-sĩ. Tàu bay của Ngài cất cánh vào lúc 12 giờ trưa. 10 giờ chúng tôi đã đến phi-trường để tiễn Bapak và Ibu. Mọi người dần dần đến và vào lúc 11 giờ, khi Bapak đến nơi, thì đã có tới 100 người ra tiễn, và khi Bapak rời salon của hãng Air France để ra tàu bay thì một đoàn hơn 100 người đi theo Ngài. Có cặp vợ chồng mang cả 4 con nhỏ đi theo (đứa lớn 6 tuổi, đứa nhỏ mới độ 10 tháng), trông thật là cảm động. Có lẽ chẳng có một cuộc tiễn đưa nào mà lại đông đảo một cách tự nguyện và thiết-tha lưu-luyến như thế. Khi bước xuống cầu thang để ra sân bay, Bapak còn nhiều lần ngoái lại vẫy tay, chào biệt dần con đang thân-thờ nhớ người cha yêu quý và chờ mong ngày tái ngộ. Một số khăn tay lại được rút ra để lau chùi nước mắt ...

Mọi người đều yên lặng đứng chờ, chờ cho tới khi tàu bay cất cánh và biệt tăm trên trời xanh ngắt.

Sáu ngày đã qua nhanh chóng ! Sáu ngày đã đem lại biết bao thay đổi - nhận thấy hoặc không nhận thấy - trong nội tâm mỗi người. Vì mọi người đều đã nhận được Bapak cho một cái gì quý báu mà chẳng tiền nào mua được.--

Dặng-Phác

HỘI-VIÊN MỚI KHAI LỞ

Tháng 7 : Nam 7 hội-viên. Nữ 8 hội-viên
Tháng 8 : Nam 2 hội-viên. Nữ 5 hội-viên.
Tháng 9 : Nam 3 hội-viên. Nữ 4 hội-viên.
Tháng 10 : Nam 4 hội-viên. Nữ 3 hội-viên.

x
x x
TÌM VIỆC

Nam hội-viên Subud, đã có tuổi, muốn tìm việc kế toán : thương-mại, kỹ-nghệ.

Quý anh chị nào cần, xin liên-lạc với Văn-phòng.

BAN XÃ-HỘI