

TIN

TỨC

HHHHHHHH

BBBBBB

BBBBBB

SỐ 4/91

SUBUD

VIỆT-NAM HẢI-NGOẠI

THƯ TOÀ SOẠN
TIN-TỨC KHÁP NỎI
CUỘC HÀNH TRÌNH VỀ
THÂM SỰ-PHỤ
NHÂN TIN.

ĐIÀ CHỈ BAN BIÊN TẬP
Tin tức và thư tử xin gửi về:
Aamirudin Nguyễn-như-Tuyên
3\25 Lane St, Wentworthville,
N.S.W 2145. AUSTRALIA

THƯ TIN

Hai bác Minh-Hiến & Diễm-Trang:

Chúng cháu đã nhận được thư và sách của hai Bác gửi cho, chúng cháu xin thành thật cảm phục Bác, tuy tuổi đã cao nhưng vẫn nhiệt tình, hăng say hoạt động, đây cũng là tấm gương để chúng cháu noi theo.

Ngay khi ở hội nghị về cháu đã viết tin tức Subud VN đăng trong Subud journal ở Nhật.

Cuốn VIETNAM VIETNAM chúng cháu đang truyền tay nhau, đọc, cuốn 'VERS Liberte' hay quá, từ lâu cháu không đọc tiếng Pháp nay đọc lại thấy thích thú vô cùng. Xin cảm ơn hai Bác.

HARDJONO MANIQUANT:

Số là sau khi tắm nước suối "Thanh-tuyền" về, cháu lười quá thêm vào đó lại xin được một job ở bệnh viện, nên quên khuấy đi nhiệm vụ; đến khi sức tỉnh thì đã dùng một năm. Mong bác thông cảm. Hy vọng TTSEVNHH sẽ tái xuất giảng hồ. Chúng cháu đã tậu được 1 máy computer nên đồ phải đi ra thư viện đánh nhỏ máy chủ công-công. Chúng cháu đang tìm một software tiếng Việt để khỏi phải bỏ đầu sau khi đánh máy. mong tin bác.

Chị MỸ-HANH LAM. Q.H

Công việc chị xúc tiến đến đâu rồi, chúng tôi đang nhờ người về VN tìm lại các tài liệu cũ, khi nào có sẽ gửi ngay sang cho chị. công việc làm ăn của chị hồi này có khá không? cầu mong chị thành công. Có tin tức gì mới xin chị gửi cho tụi này nhe !

Các bạn ở Mỹ-quốc:

Tuy không nhận được tin tức gì của các bạn, nhưng tin chắc các bạn vẫn bình an.

Được tin anh chị Nguyễn-Hữu-Dương đã sang định cư ở Hoa-Kỳ anh chị là những người đã hy-sinh nhiều nhất cho SubudVN, sau 75, bắt chấp mọi hiểm-nguy dùng nhà của mình để làm chỗ tập Latihan. Vậy mong các bạn tận tình giúp đỡ anh.chị về vật chất cũng như về tinh thần.

Được tin bác Phan và cố giáo Phạm-lường-Hằng đã tới Texas, mong các bạn liên lạc.

Được tin Liêm-khiết tổ chức họp mặt các anh chị em Subud VN ở vùng Bắc Mỹ. kết quả ra sao, nếu có gì hay, xin cho tụi này biết với.

Tờ tin tức này sẽ gửi qua Hương-Thiên nhờ bạn photocopy và bỏ tiền mua tem gửi chocác anh chị em ở Mỹ, hoặc nếu kẹt thì tìm vài mảnh thưởng quán nào đó hỗ trợ. mong tin các bạn.

Địa chỉ mới của Dr. MỸ-HANH LAM QUYNH-HOA

47 ter A Rue Garbriel Peri

94270 LE KREMLIN BICETRE

FRANCE

THƯ TỎA SOẠN

Toàn ban biên tập xin thành thật xin lỗi quý anh chị em vì sự chậm trễ phát hành "TT SUBUD VN HN". Tham thoát đã gần một năm, mọi người chúng ta cũng đang có những thay đổi lớn để đáp ứng với những sự chuyển mình của thế giới bên ngoài, vì mỗi mề vát lớn với cuộc sống, con người đôi lúc quên đi những việc mình phải làm, âu đó cũng là nỗi thường tình, mong quý anh chị em thông cảm.

Sau khi tham dự kỷ niệm 1000 ngày sau khi BAPAK qua đời, chúng tôi cũng đã tường trình những dự án mà các anh chị em Subud VN ở hải ngoại đã đề ra và đang thực hiện. Chúng tôi cũng đã viết tin cho SUBUD JOURNAL ở NHẬT về những hoạt động cũng như những dự định của SUBUD VN ở trong nước, cũng như ở hải ngoại. Chúng tôi cũng tiếp tục kêu gọi sự đóng góp về vật chất cũng như về tinh thần của toàn thể các anh chị em trên toàn thế giới tiếp tục hỗ trợ các anh chị em vẫn còn đang kẹt lại VN, họ đang hướng về chúng ta với biết bao kỳ vọng.

Nhân dịp năm mới, toàn ban biên tập xin chân thành kính chúc quý anh chị em một năm mới An-khang và Hạnh-phúc.

Câu xin THIÊN_LIÊN_TOÀN_NANG luôn luôn che chở và ban an huê cho toàn thể các anh chị em.

TIN TUC

TIN UC-CHAU

Nhân dịp năm mới Bắc Hồng-Phúc và toàn thể các anh chị em ở Úc xin cầu chúc tất cả các anh chị em Subud VN trên toàn thế giới một năm mới AN-KHANG và HANH-PHUC, cầu xin Thiên- Liêng luôn luôn ban ân-huê cho toàn thể các anh chị em.

Năm vừa qua, Bắc Hồng-Phúc và cô Hảo-Tam đã gửi về giúp đỡ các anh chị em Subud VN 1000 Úc-kim.

Năm vừa qua chúng tôi hân hoan đón mừng Mẹ và chị của Nguyễn-Ngọc-Minh đã đến Úc định cư.

Cách nay một tuần chúng tôi cũng được tin chị Trần-thị-Tâm, Subud biên hòa mới sang đoàn tụ với các con ở Perth, Western Australia. Chị cũng cho biết một số tin tức về Subud VN hiện nay.

Minh-Su' đã đổi job không còn làm cho CDT, hiện nay đang làm giảng - sư cho một trường college, Minh sư cũng là người có nhiều bằng cấp nhất ở Úc này, tuy nhiên phải lo nuôi một đàn con nên nhiều lúc cũng cảm thấy mệt, nhưng, chỉ ít năm nữa ngài sẽ khỏe re.

Mawardi Trưởng-trung-Hậu vẫn tích cực làm việc, nhưng tinh thần vẫn vững mạnh như thừa nào.

Aamirudin thì vẫn còn survive, chưa đến nỗi nào.

Dung "nhà in" sau khi đến Sydney đổi về Melbourne, biến mất luôn, bắt vô âm tín.

Nguyễn Ngọc Minh thuốc bệnh chung không - quản, nên "bay" luôn, thỉnh thoảng xuống đất gọi điện thoại lại hỏi thăm sức khỏe.

TIN AO-QUOC

Năm ngoài một số anh chị em Subud VN ở Áo đã sang Đức du' hội nghị thường niên của Đức trong đó có gia đình Mintardjo Vũ và Margono Tân, có ghé thăm gia đình anh Nguyễn-Hùng, Năm ngoài, trước tết anh Mintardjo có gửi tiền về giúp đỡ anh chị em Subud VN. Khoảng trên 300 dollard US.

TIN PHAP QUOC

MỸ-HẠNH sau khi nhận lo về Archive Subud VN, đã tích cực xin các tài liệu về Subud VN qua các bác Giác-Nguyên, Đăng-Phác là những người sáng lập Subud VN.

Hardjono vẫn âm thầm làm việc, tích cực giúp đỡ các anh chị em ở quê nhà, ngoài ra còn đảm nhiệm công tác liên lạc với các anh chị em Subud VN ở Pháp.

TIN CANADA

Hai bác Minh-Hiến và Diêm-Trang vẫn luôn hướng về VN giúp đỡ các anh chị em ở quê nhà, Bác đã gửi về VN 300 US dollars. Khi được tin Bác Phan và chị Phạm-thị-luồng-Hằng đã định cư tại Texas, Bác đã viết thư gửi thiệu với Subud Texas. Ngoài các công tác của Subud Bác Minh-Hiến hiện là Phó chủ-tịch SOS Boat people Canada, đảm trách công tác bảo lãnh đồng bào tỵ nạn ở các trại Đông-Nam-A, Bác còn là Phó chủ-tịch Văn Bút Hai-Ngoại trung tâm Quebec (Pen club). Tác phẩm VIETNAM VIETNAM của Bác viết bằng Việt-ngữ và Pháp ngữ đã được dịch ra Anh ngữ, đây là cả một công trình sáng tạo rất quý giá, nhằm mục đích nói cho người ngoại quốc biết một cách xác thực về tình hình VN sau 75, bản chất và những sai lầm của chủ nghĩa công-sản, và những lý do tại sao người Việt phải bỏ nước ra đi. Ngoài ra, bác còn giúp Pen club dịch các tác phẩm văn học VN ở hải-ngoại ra tiếng Pháp.

TIN VIỆT-NAM

Hoàng-Nam đã nhận được 1000 dollars do Bác Hồng-Phúc và Hào-Tâm gửi về, số tiền này đã bỏ vào ngân hàng để sinh lời và đã được rút ra trong dịp tết vừa qua để chia cho các anh chị em mỗi người được 100,000 đồng VN. Cô Halimah Thủy, nhận được tiền từ Áo do Mintardjo Vũ gửi về số tiền này cũng được chia đều cho các anh chị em. Hai bác Minh-Hiến và Diêm-Trang gửi về 300 US dollars, Hardjono Maniquant hàng năm cũng gửi về giúp đỡ các anh chị em ở quê nhà.

THANK-YOU

To Brother MICHEL ROUSSEAU (Helper Subud Canada)
To Brothers and Sisters Subud France :
E.RIVIERE, SOFATI, RA'OUF, SOFWANI, LISA. HANAH, DAILAMI
CAUCILLE, MATHIEW, ROBECCA, ALBERT, HARDJONO...

On behalf of all brothers and sister Subud Vietnam we would like to express our deep thanks to all of you who usually help Subud VN, your money have been collected and sent to VN. We look forward receiving your helps.

May Almighty God be always with all of you

Có lẽ bản chất của hắn lè-phè, nên hắn có nick-name là ĐAI-LAN bởi vậy, hắn chậm chạp hơn người, việc gì cũng phải học lại từ đầu, mọi việc cứ dè dặt chân mọi chày, cho nên hắn là người luôn luôn đi sau chót cả về đời lẫn về đạo. Hắn khoai nhai việc gì vượt qua tâm trí thì hắn thả cho nó bay đi chỗ khác chời, khỏi cần suy nghĩ làm chi cho mệt; được cái trời ban cho cái tính:

Làm sao cũng chẳng làm sao,

Đầu có thể nào, cũng chẳng làm sao;

Ai có cười thì hắn chỉ cười hê-hê cho qua chuyện, Tuy vậy, trong đời hắn vẫn tiếc là không có duyên được gặp Bapak, hắn cứ đinh ninh là thế nào cũng gặp Ngài tại Hội nghị Subud Thế giới kỳ 8, tại Sydney năm 1989. Cho nên, khi đến Úc hắn cứ nắm chỗ, như Đai-lan nắm dưới gốc sung chỗ sung rụng. Đến khi nghe tin Bapak qua đời hắn mới giắt mình bủn rủn tay chân. Ấy vậy, mà mãi đến 1000 ngày sau khi Bapak qua đời hắn mới lo mò tìm đường đi thăm mộ Su-phụ.

Hắn rời Sydney, vào 5 giờ chiều ngày 16/3/90, cùng đi với hắn có Stephen Nguyễn, em trai Minh-su, trên máy bay gặp phải đoàn Subud Úc khoảng 30 người, đến 10 giờ đêm là tới phi trường Jakarta. Trên đường từ phi trường về Wisma Subud, nhìn quang cảnh hai bên đường: cũng nhộn nhịp, đông đúc xe cộ, bụi bay, khói xe...hắn cảm thấy như đang đi về thăm Saigon quê hương mình.

Đến Wisma Subud, vừa xuống xe gặp Harjono Maniquant, ôm chầm lấy nhau, mừng-mừng túi-túi, gặp lại nhau sau 12 năm xa cách, mừng vì thấy Harjono vẫn trang kiên, oai-phong, tinh thần vững mạnh như thuở nào. Gặp lại sử-tý Mỹ-Hạnh, sau gần 20 năm, trông sử-tý mặt mày rang-ró, đầy ân-phước, quả thật là con cưng của Su-phụ có khác. Phải đoàn VN về đủ lẽ tất cả 5 người, Mỹ-Hạnh, Harjono, Alfiati Nguyễn, Stephen Nguyễn và hắn. Quả thật là thiếu xót nếu không giới thiệu với các bạn có Alfiati là em gái của Minh-Su, cô đã từng sống ở Nam-duong, cạnh Bapak, cô nói được tiếng Indonesia, cô đã đến đây trước cả tuần lễ và được tháp tùng Ibu Rahaju đi về quê nôi sanh đẻ Bapak.

Sau khi làm thủ tục sơ khởi nhập trung-tâm, vì các anh chị em trên thế giới đến qua đông, mặc dầu đã book trước, wisma Subud đã hết chỗ nên được xếp về ở Conference center, cách wima khoảng 4,5 cây số; được cái là ở chung trung tâm với Harjono là nhất rồi.

NGAY ĐAI-LÊ 17-3-1990.

Sáng nay dậy sớm, Hardjono dẫn sang Wima Subud làm thủ tục chính thức ghi tên, ban tổ chức làm việc rất chu đáo, các bữa ăn đều ở căn nhà cũ của Bapak.

Gặp lại Hardjono, thôi thì biết bao nhiêu truyện để nói, để bàn, để ước-vọng...

Di vòng vòng thăm wisna, Subud khung cảnh thật yên tĩnh, nhìn những công trình Bapak đã xây dựng để lại cho con cái Ngài hẳn cảm thấy một cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng hẳn, con người bé bỏng của hẳn, ban tính lẽ phê của hẳn, lo cho chính bản thân hẳn còn chưa xong, thế mà cứ mong mỏi viên vọng tâm hồn hẳn như muốn chao đi, nước mắt hẳn chảy xuống như muốn cầu xin một việc gì?

Chiều nay, đúng 6 giờ sẽ có xe chở tất cả các anh chị em trên khắp thế giới về dự lễ 1000 ngày của Bapak đến Pendopo ở Pamulang, đây là căn nhà mà Bapak đã xây và đã dời về đây ở, và Bapak đã sống ở đây vào những ngày cuối cùng. Phải mất 1 giờ xe từ wisma Subud đến Pamulang, Dường vào nhà Bapak hỏi khó đi vì xe bus lớn, lái đông nên bị kẹt xe, chúng tôi đến thì trời đã tối hẳn, từng đoàn xe nối đuôi nhau thành một hàng dài.

Từ công vào đến nhà Bapak là một thảm cỏ dài, vào đến tiền đường (pendopo) một kiểu kiến trúc tổng hợp Au-A, càng nhìn càng thấy lòng lắng, đèn điện sáng choang, hẳn có cảm giác như lạc vào một cung điện nguy nga, rực rỡ. Tiếc rằng vì trời tối không quan sát hết được vẻ đẹp diệu kỳ của căn nhà.

Mọi người đã đến đông đủ, khoảng trên 2000 người (ngoại quốc khoảng 400 người). Nam bên phải, nữ bên trái, ai nấy đều ăn mặc rất trang trọng.

Đúng 7 giờ sau khi con trai Bapak đại diện gia đình Bapak đọc diễn văn khai mạc và tiểu sử của Bapak, kế đến là lễ nghi theo Hồi giáo, đọc kinh CORAN; sau phần đọc kinh là ăn thức, các phần ăn được phân-phát thật dầy-dào, không có một ai cảm thấy thiếu thốn, quả thật như một anh chị đã nói: "Mỗi lần đến nhà cha dự lễ không một ai cảm thấy thiếu thốn".

Sau khi ăn xong, từng đoàn người nối đuôi nhau ký tên vào cuốn Golden-book và được gia đình Bapak tặng mỗi người một cuốn Susila-Budhi-Dharma, kế đến là Latihan. Latihan thì khỏi nói thật tuyệt-vời!.

VIENG MÔ BAPAK.

Từ sáng tinh suồng tưng, đoàn xe nối đuôi nhau về phía nghĩa địa thành-phố DJAKARTA. Hàng hàng lớp lớp anh chị em trên khắp thế giới tề tựu về đây, tay mang những bó hoa tươi, muôn màu, kính cẩn đặt lên trên ngôi mộ Bapak và gia đình Ngài, họ mang đến đây muôn vạn lòng kính mến, lòng biết ơn, lòng luyến tiếc.....

Anh chị em Subud VN, nối đuôi nhau quì lạy trước mộ Ngài ngôi cầu nguyện đến trưa mới về.

Trưa nay có Latihan tập thể tại Wisna Subud. Latihan thật tuyệt vời.

Sau latihan, hân đang ngồi tĩnh tâm trước phòng tập, thật tĩnh cô, do thánh ý của Thiêng Liêng, hân gặp lại người anh Phuta Nam-duong SUSILOTOMO, trước đây là đại-tá trong quân đội Indo, đã sang VN năm 72 trong phái-đoàn kiểm soát đình chiến ở VN, gặp nhau thật bất ngờ, thăm hỏi nhau về bè bạn, người còn người mất, hiện nay anh đã về hưu, đang phục vụ cho Subud Indo.

THĂM VIENG YM BAPAK'S MAUSULEUM

Chương trình hôm nay sẽ đi viêng CIPANAS, tất cả khoảng 250 người, từ sáng sớm trời đổ mưa tầm tã, đi mất gần 3 tiếng đồng hồ xe mới tới, cách DJAKARTA khoảng 110km, nơi đây dự định sẽ dời mộ của Bapak và gia đình Ngài về đây vì nghe đâu Thị trưởng thành phố sẽ yêu cầu dời nghĩa địa thành phố đi nơi khác, và hình như Bapak đã dự trữ từ trước, nên Ngài đã sửa soạn trước tất cả.

Đường đi khúc khuỷu quanh co dọc theo các sườn đồi trông tra. Đi mãi tới trưa mới tới 1 cô-nhi viên của SUBUD Indo tại trở dưới sự đóng góp ngàn quĩ của Subud quốc tế. Đây cũng là dự án của anh chị em Subud thực hiện từ khi Bapak còn sinh-tiền, phái đoàn đã được các em đón chào từ ngoài công, đến đây hân lại nhớ đến Saigon nam xưa, cũng với các anh chị em ở quê nhà đi thăm viêng và uỷ lao các em cố-nhi ở Xóm mới, Bình-duong, Biên-hoa, v.v

Ôi sao! hình ảnh của các ban hân cứ hiện ra trước mắt hân :nao Phuong, Huong-thien, Mao, Binh, Thang cùng các chị em Subud VN tích cực hoạt động xã-hội. Hình ảnh hình như mới xảy ra, ấy thế mà đã 20 năm rồi còn gì?

Ăn trưa tại cơ nhi viện, xem các em ca hát, múa các điệu múa dân tộc, mai đến 1 giờ trưa đoàn người mới ra xe đi đến BAPAK's Mausuleum, xe ngừng trước cổng, đi bộ vào khoảng trên một cây số, lên đến tận đỉnh của một trong những ngọn núi của CIPANAS, quang cảnh chung quanh thật là hùng-vĩ, đứng tại nơi đây các bạn có thể nhìn thấy một màu xanh của các ngọn núi chập trùng xung quanh. Đoàn người nối đuôi nhau đi đến tận nơi Bapak đã đặt chân móng, chụp hình làm kỷ niệm. Nơi đây, dự kiến sẽ xây một ngôi nhà thật lớn trong đó sẽ đặt mộ phần của Bapak và gia đình ngài. Cảnh đó sẽ là một nhà khách, mai sau các anh chị em khắp mọi nơi trên thế giới sẽ qui tụ về đây và nơi này sẽ trở thành Thánh địa của SUBUD mai sau. Công trình này có thực hiện được hay không cũng tùy thuộc vào sự thành tâm thành ý của toàn thể anh chị em chúng ta trên toàn thế giới.

HỘI NGHỊ VÙNG A-CHÂU

Sáng 20/3/90, hội nghị vùng A-châu đã được khai mạc dưới sự chủ tọa của Ibu Rahayu, Virindra Vittachi (WSC), Rozack Tatebe (ISC), Muchsin Russ (Asia zone coordinator). Sau bài diễn văn khai mạc, Ibu Rahayu có cho một bài nói chuyện. Sau đó hội nghị tiếp tục làm việc vào buổi chiều và các ngày kế tiếp. Hội nghị đã nghe các báo cáo về các hoạt động của các quốc gia trong vùng, tình hình Subud VN cũng được tường trình trong dịp này. Nhiều dự án xã hội đã và đang thực hiện tại các quốc gia: Indo, Úc, Sri-lanca. Cũng trong hội nghị này Đại sứ-tỷ Harlinah Longcroft tha thiết kêu gọi các quốc gia đóng góp các tài liệu về lịch sử Subud của quốc gia mình, dưới nhiều hình thức như hình ảnh, ký sử, báo chí v.v. Đây là một việc làm cực kỳ quan trọng. Cũng trong dịp này, các anh chị em đã đề cử chị My-Hanh Lâm-quỳnh-Hoa đảm nhận về Archive cho Subud VN, mặc dầu chị rất bận nhiều công việc, chị cũng tình nguyện đảm nhiệm. Vậy xin tất cả các anh chị em gửi gập các tài liệu liên quan đến các hoạt động của Subud VN trước và sau 75 qua Pháp cho chị My-Hanh, chị sẽ tổng hợp và dịch qua tiếng Anh, sau đó sẽ gửi qua Indonesia cho Harlinah.

THAM CAC DAI-SU HUYNH

Nhỏ Hardjono dần dần nên được gặp Đại-huynh Brojo trước, mặc dù rất bận việc, Đại-huynh luôn luôn niềm nở tiếp chuyện và thăm hỏi về Subud VN, Mặc dù tuổi đã cao, nhưng đại huynh vẫn còn tráng kiện và vẫn háng say trong công việc phục vụ Subud, văn phòng của sứ-huynh ở ngay cạnh Latihan Hall. Đại huynh nói: mình tập Latihan, không những mình được hưởng ân phúc mà tổ tiên mình cũng được hưởng nữa, bằng chứng là đại-huynh thường gặp mặt tổ tiên của đại-huynh luôn.

Hôm sau mắc đau ngã bệnh, han cũng cố gắng cùng Hardjono đi thăm Đại-huynh Sudarto. Đại-huynh năm nay đã trên 70 tuổi, trông đại huynh vẫn còn tinh-anh hiện hĩa, ngay từ sáng sớm cũng đã có anh chi em Subud đến thăm rồi, cảnh của nhà đại-huynh luôn rộng mở đón tiếp mọi người. Đại huynh lúc nào cũng ôn-tôn cười nói cho những lời khuyên hữu ích, đến mỗi người, Sau một hồi hàn huyên và chụp hình lưu niệm, tu già đại-huynh vùi bao niềm ưu ái.

Prio Hartono ở Mỹ không về nên không có dịp hỏi kiến. Đi thăm Susilotomo để chào già biệt nhưng rất tiếc không gặp.

GIA TU SU-PHU

Sáng nay cùng Hardjono, Ramdan Simpson ra viếng mộ Bapak để từ biệt Ngài, để ngày mai về Úc. Han quỳ xuống trước mộ Bapak để tạ tội:

"BAPAK ơi! Xin Bapak tha tội cho con, vì vùi băng này tuổi đầu con vẫn chưa làm được việc gì cho Subud. Đất nước con vẫn còn đắm chìm trong đêm tối, Dân tộc con vẫn còn chông chát oán cứu, chia rẽ, nghèo khổ, chưa hồi tỉnh, ăn năn, chưa tìm ra lẽ Đạo, Chúng con phân tán trên đất khách quê người, quay cuồng với cuộc sống, chưa làm được gì cho đại sự. Con quỳ lạy Bapak, xin hãy tha tội cho con. Xin Bapak hay cầu xin THIÊN-LIÊN TOÀN-NĂNG tha thứ tội lỗi cho đất nước con, dân tộc con để: Subud được phát-triển

Đất nước con được thanh-bình thịnh vượng, không công sản, Dân tộc con Phúc-lạc

Chúng con được cứu rồi, thanh-lọc để sống một cuộc sống đúng theo Y-Muôn của Đấng Toàn-năng".

Thế rồi toàn thân han run lên cảm cấp mặt han mờ đi, một hình người hiện ra, hiện tử nhìn han vùi biết bao triu mến....

han rú người gục xuống.

Ngoài kia ánh nắng rạo rọi xuống, tiếng chim hót liu-lo, một luồng gió mát nhẹ nhàng thổi qua, tất cả những ưu-tử chất chứa trong tâm hồn han từ từ biến mất./.