

HUYNH-ĐÊ SUBUD

HỘI S U B U D VIỆT-NAM



DÀNH RIÊNG CHO HỘI VIÊN

----- Số 4 , Tháng 12 - 1970 -----

TIN - TỨC QUỐC TẾ

BIÊN-BẢN BUỔI HỌP CỦA I.S.C. (Ủy-Ban Chấp-Hành Subud Quốc-tế)

↳ / Ý - BAN yêu cầu các nghi-viên tường-trình.

MỸ-QUỐC -- Peter Filippelli (Tây Gia-nã-Đai) tường-trình : Số hội-viên Subud Mỹ-Quốc là 2.000. Peter đã đi cùng Las Pr Hartono tới Subud Tây-Nam Pacific để giúp đỡ tổ chức miền đó. Đã tháng 5 vừa qua Varindra Vittachi yêu cầu Subud Mỹ-Quốc kiếm số tiền 30.000 đơn cho quỹ xây cất ở Tjilandak. Nội trong một tháng đã thu được 33.000 đơn.

Một kế hoạch giống trại Skymont đã thảo cho Hilo Ha-Uy-Di. Tháng 3 đã mua trại Skymont ở Virginia với giá là 100.000 đơn, trả tiền mặt ngay 25.000 đơn. Số vốn trong liên-đoàn Skymont không những chỉ có những người bỏ tiền ra mà có cả những người đã hiến thời giờ, năng-lực, khả-năng của mình để làm việc ở Skymont mà không được trả gì khác hơn là ăn và ở. Hiện nay liên-đoàn dự định những người làm việc của Skymont sẽ đi Hilo để giúp khai-khán đất đai ở đó để trồng hoa antherium. Thứ hoa này sẽ nhập cảng vào Mỹ-Quốc với giá đất rất cao. Những người làm việc ở Hilo sẽ được trả bằng trái kim. Livingsto Dodson là giám-đốc của liên-đoàn Skymont, Sampson Rheams là giám-đốc thương-mại. Trại Skymont hãy còn cần sự giúp đỡ của tổ-chức Huynh-Lệ càng nhiều càng hay.

SUBUD CALIFORNIA đã kiếm được 25.000 đơn để mua nhà Subud. Một căn nhà đã mua được ở Carmel Valley. Subud Topango đang dự mua một căn nhà. Subud Marin đã hoàn toàn thành công trong sự gây quỹ do những kế-hoạch như bán nhà xe, bán những đồ rẻ tiền của người Á-Rập và sự thành công hơn hết là chiếu những phim cũ về thương-mại cho công chúng xem với giá nhất định trong một trường thể-dục thuê với mục đích này.

Subud Los-Angeles đã chia ra làm 3 miền : Los Angeles, Tây Los Angeles và Echo Park.

CANADA

A) Đông Canada : Richard Bloom đã đệ trình bản tường trình tóm tắt trọng cuộc họp của các nghi-viên ở Anh-Quốc vào tháng 7. Nhưng ở cuộc họp trước không nói tới một căn nhà gỗ mà một số hội-viên ở Đông Canada xây với mục đích bán lấy lợi. Kế-hoạch trước kia về dự án giống như thế cho mỗi năm đã phải hủy bỏ, khi họ thấy đã tiêu 15.000 đơn quá số tiền tối đa là 10.000 đơn khiến cho sự bán lại lấy lợi thành khó khăn. Bapak khuyến họ phải tự hạn chế để mua nhiều đất hơn.

Simon Monbaron, Subud Montréal đã bắt đầu một công-ty đầu tư với mỗi cổ phần là 12 đơn.

B) Tây Canada. Philip Cody tường-trình : Tây Canada có 4 Trung-tâm : Victoria, Calgary, Vancouver và Nam và Tây Vancouver, thêm 2 chi-nhánh Cobble Hill và Nanaimo. Có 140 hội-viên hoạt-động,

35 hội-viên thường xuyên. Đầu năm nay đã quyết định là những nhóm ở Tây Canada sẽ hợp lại với các huynh-đệ ở Tây Nam Mỹ-quốc để lập thành Subud North Pacific. Vì miền này phải qua biên-giới 2 quốc-gia nên cần phải lập 2 tổ-chức riêng biệt và hai ban chấp-hành. Bapak khuyến về kế hoạch tổ chức, nhóm ở Tây Canada nên giữ riêng rẽ với nhóm ở Tây-nam Mỹ-quốc, nhưng nên cùng đến để làm latihan, để hội-họp Phụ-Tá và cùng nhau hoạt-động về xã hội thì tốt.

Có 2 doanh-nghiệp ở Vancouver.

MEXICO : Hariani Jassan tường-trình : Subud Mexico gồm có 3 nhóm : thành phố Mexico có 45 hội-viên, Puebla (10), Toluca (4 hay 5). Những khó khăn trong những nhóm này là do sự khác biệt về quốc tịch, văn hóa và tầng lớp xã-hội. Những cố gắng để các hội-viên tiếp xúc với nhau ngoài latihan bằng sự đọc những bài nội chuyện của Bapak, picnic, số số, bán đồ v.v..., không đem lại kết quả. Subud Mexico đã để một số tiền vào quỹ tiết-kiệm để lấy lời.

Subud Mexico lãnh trách-nhiệm tổ-chức hội-nghì Latin-America họp vào sang năm ở thành phố Mexico. Subud Mexico dự định tổ chức một cuộc xổ số để đi Tjilandak dự Hội-nghì 1971, một phần tiền lời sẽ gửi đi Tjilandak và một phần để mua nhà Subud. Đã bán được 50 vé mỗi vé 16 Đôn.

Mexico City đã mượn nhà để tập latihan nhưng những nhà này nhỏ quá và đang tìm một nhà khác. Vài năm trước đây, một hội-viên Subud đã mua một thửa đất cách Mexico City 3 dặm để bán cho các hội-viên ở Mexico và các nơi khác với hy-vọng là khai-thác như một kinh-doanh của Subud. Nhưng có nhiều trở-ngại lớn về thửa đất này và Bapak khuyến, hiện nay hãy giữ thửa đất đó và đừng làm gì với.

Mỗi tháng vào ngày Thứ Tư thứ nhất và thứ Ba một phụ-tá ở nhóm Mexico City nói cho các dự bị hội-viên nghe về Subud. Các Phụ-tá luân phiên nói chuyện và đến nay đã thành công đem lại nhiều hội-viên mới.

CHILE. Hermes Berrios tường trình. Subud Chile bắt đầu từ năm 1959, Lawrence Patric khai-mở 15 hội-viên. 10-4-1959 Bapak tới và khai-mở 600 người. Đến nay 1000 đến 1500 người đã được khai-mở. Hiện nay có 220 hội-viên hoạt động : 180 ở Santiago, 20 ở Valparaiso và 20 ở Concepcion. Hội-nghì quốc gia đầu tiên họp vào tháng Tư vừa qua. Một đoàn thể đã được thành lập với hy-vọng kiếm được 25.000 Đôn để mua căn nhà hiện đang thuê ở Santiago. Sau đó Ủy-Ban sẽ cố gắng mua nhà ở Concepcion và Valparaiso. Ở Santiago đã thành công trong sự kinh-doanh : 3 hội-viên vay 200 Đôn để bắt đầu công việc buôn bán nhỏ về phở-mát và góp 10 phần trăm tiền lời vào Subud. Họ đi bán từng nhà một và nay đã sẵn sàng mua được một xe camion nhỏ để giao phở-mát.

Latin America : Antonio Costa tường trình - Subud đã bắt đầu từ năm 1958 ở Latin-America. Argentina có 55 hội-viên, Brazil 50, Colombia 500, Chile 220, Ecuador 10, Mexico 55, Peru 40 và Vénézuéla 50. Hội-nghì Latin-America đầu tiên đã họp ở Lima, Péru năm 1969. Subud Latin America có một bản danh sách về các hội-viên và các chuyên viên. C.S.L.A. dự định in mỗi số Fewarta là 500 tờ với giá là 500 Đôn và định bán mỗi tờ một Đôn và cho không nếu ai không có tiền mua và sẽ tặng không cho các hội-viên ở Chile, Brazil, Peru, Ecuador và Columbia vì sự khó khăn về hội-đoái. Sự phát-hành tờ Fewarta và những bài nói chuyện của Bapak mong sẽ được ra đúng ngày. Một hội-viên ở Mexico đã in ngoài những sách khác ra, 3 quyển sách của Bapak : " The Meaning Of Subud, Subud and the Active Life và Susila Budhi Dharma và cả Fewarta 1960-1963, nhiều bản đã gửi cho Bồ-Đào-Nha và Tây-Ban-Nha. Các nghị-viên thảo luận có thể trợ cấp hoặc cho C.S.L.A. (Subud Latin America) hoặc cho vay 500 Đôn để bắt đầu kế hoạch này và mọi người đồng ý yêu cầu ISCC hay

S.P.I. cho vay 500 Đôn. Đề nghị việc xuất-bản tờ Pewarta nên dùng máy in Stencil vì sẽ rẻ tiền hơn.

Kinh-doanh. Các quốc gia Latin America đang cố gắng thu xếp để xuất cảng các đồ thủ công từ trước đến nay Argentina, Peru, Venezuela đã dự vào việc buôn bán này. C.S.L.A. muốn sưu tập danh sách hội-viện muốn nhập cảng đồ thủ công của Latin-America, các hội-viện nên viết thư cho Lienhard Berger chủ-tịch STS. Bapak đã cố lần khuyến nhóm Peru mua một thửa đất. Năm này họ tìm được những căn nhà trong, 2 nhà máy điện và một nhà máy cưa mà không phải tốn phí gì, song vì có cuộc cách mạng kinh-tế nên hội-viện phải rời xứ đi và kế-hoạch không thành. Bapak nói Latin America sẽ phải qua một thời gian rất khó khăn, trong thời gian đó không thể làm gì nhiều được, nhưng thời gian này sẽ qua.

Antonio cảm thấy nếu 4 Phu-tá ở Colombia và 2 Phu-tá ở Chile mà có thể được trợ cấp đi dự hội-nghị thì thật là hay. Antonio sẽ gửi danh sách cho Rosabel.

Bapak yêu cầu Antonio nghiên-cứu về việc có thể đặt được nhà máy ciment ở Java không.

Cuba hiện nay hoàn toàn tách riêng ra khỏi Latin America.

ANH QUỐC : Richard Crewdson từng trình có 1900 hoạt động hội-viện, 500 hội-viện bán hoạt động và 300 - 400 Phu-tá. Sự thành lập những miền ở Anh-quốc, mà Bapak đã khuyến khích, rất thành công. Các miền đã họp khá đều đặn, sự tổ chức các miền đã giúp trong sự 'nhỏ cò', loại các phụ-tá không hoạt-động.

Xã-hội
Tổ chức/Subud

trông nom về tài-chánh và hữu sản. Tổ chức Subud cứu-trợ trông nom về trường hợp cá nhân cần sự giúp đỡ và hiện nay tổ chức này có thể giúp đỡ các người khác ngoài hội-viên U.K. mà gặp những sự khó-khăn.

Khi Bapak dự hội-nghị Anh-quốc vào ngày 6-14 tháng 7 đã tỏ ra không hài lòng về sự thiếu những kinh-doanh và cả U.K. vẫn chưa có Tru-sơ cho Trung-tam quốc-gia, mặc dù họ đã kiếm 2 năm nay. Theo lời khuyến của Bapak họ đang tìm một thửa đất lớn để có thể mở rộng ra sau này.

Trắc-nghiệm đã chỉ dẫn để định rõ số tiền Ủy-Ban Quốc-gia biểu vào Ủy-Ban Quốc-tế và cả số tiền giúp các nhóm và cá nhân. Trắc-nghiệm trong năm 1968 là bốn phần đầu tiên của Subud U.K. là tặng cho những nhu cầu của Subud quốc-tế.

ĐỨC QUỐC : Hermine Rutz từng trình có 300 hoạt-động viên. Năm ngoài nhiều hội-viện biệt lập đã chuyển vào các Trung-tam lớn và nay có rất ít hội-viện biệt lập. Đức-quốc có 5 căn nhà với phương tiện để tập Latihan, để Bapak và các khách ở và làm văn-phòng. Những nhà này ở Wolfbourg (Trung-tam quốc-gia, Wendhausen, Hamburg, Planegg và Karlsruhe. Nhóm Dusseldorf rất mong có một căn nhà. Các nhóm đã gửi tiền cho Ủy-Ban quốc-gia để dùng về những nhu cầu cấp bách và một phần số tiền này dùng để cấp vào việc mua nhà. Họ đã cùng làm trắc nghiệm xem nhóm nào sẽ nhận được tiền và trả lại trong một thời gian đặc biệt và chính do cách này mà họ đã có 5 căn nhà. Ở Đức-quốc người ta có một cảm xúc tự-do và quảng-dại về tiền nong. Người ta có một phát động ở bên trong và muốn đang hiện. Số đóng góp trung bình của mỗi người khoảng 13 Đôn một tháng. Trung tam quốc gia đã biểu 20 phần-trăm lợi tức vào ISCC.

Tất cả các hội-viện đã nhịn ăn trong tháng Rhamadan và họ đã có thể cùng nhau bắt đầu nhịn; Bapak đã tới thăm Đức-quốc vào cuối tháng 7 và ở Wolfbourg để kỷ-niệm năm thứ 12 trong Subud của họ. Bapak nói về các Phu-tá và 4 phụ-tá Đức chọn do sự trắc nghiệm Đức quốc có 120 hội-viện đi dự Hội-nghị quốc-tế vào sáng năm.

Ủy-Ban Đức quốc cũng trợ cấp cho một hội-viên ở Israel đi dự Hội-nghị. Mọi liên-lạc giữa nhóm Đức quốc và Israel rất thân mật và mới đây 8 hội-viên Israel đã tới thăm Hamburg và Wolfsburg.

Trong khi ở Đức quốc Bapak đã đi thăm lâu đài Wendhausen và nói rằng Hội-nghị Thế giới năm 1975 sẽ họp ở Đức quốc.

Các chuyên máy bay thuê từ Mỹ-Quốc đi Hội-nghị. Subud Mỹ quốc sẽ tổ chức một hay hai chuyên máy bay thuê để đi dự Hội-Nghị. Về chuyên bay ở Nữu-Đức người ta dự định để nghỉ 4 tuần lễ từ 31-7 đến 28-8-1971 có ghé Amsterdam và Bangkok. Người ta hy-vọng một chuyên sắp xếp được bay từ Los Angeles./.

M.N.S.

FINI - HATI C U A H O I C H U N G T A

Trong phiên họp tháng 11-70: Hội-Đồng Quản-trị đã chấp thuận cho Ban Xã-Hội tổ chức cuộc đặc quyền cứu-trợ nạn lụt Miền Trung. Ban Xã-Hội cũng tường trình hoạt-động của Ban và đề trình Hội-Đồng Quản-trị dự án mở lớp kèm toán lý hóa sinh-ngữ lớp Đe Tư và Đe Ngũ cho con cháu hội-viên. Dự án này đã được Hội-Đồng Quản-trị chấp thuận.

Trong dịp này, anh Thủ-quỹ cũng đã trình bày trước HĐQT tình hình tài chánh của Hội trong tháng 10:

Thu:	Nguyệt-Hiem:	10.550\$
	Quỹ Xã-Hội:	5.420.-
	Quỹ Tu-thư:	5.150.-
Chi:		12.509.-

* / HAMADAN năm nay, Hội Huynh-Đệ Subud Việt-Nam đã có gần 50 anh chị em tham dự.

Hồi 18 giờ 15 ngày 30 tháng 11 năm 1970, quý anh chị tham dự Rhamadan đã làm lễ Selamatan và xả Rhamadan sau đó cùng dự một tiệc trà thân mật.

* / Hội-Đồng Quản-trị xin cảm ơn anh Hoàng-Hương (Đặng-văn-Tổng) đã cúng Hội một máy đánh chữ mới trị giá 29.500\$.

* / Hội viên mới khai-mở trong tháng 11-70:
- 6 Nữ và 2 Nam.

FINI - HATI C U A H O I C H U N G T A

* Kết quả cuộc lạc-quyên Cứu-trợ Nạn Lụt Miền Trung từ ngày 12-11 đến 31-12-70 là 58.500\$ và một số quần áo cũ.

Ban Xã Hội sẽ trình lên HĐQT số tiền trên và Ban Xã-Hội sẽ cử ủy-viên ra Trung để mang tiền và tặng phẩm của Quý Đạo-hữu đến tận tay đồng bào nạn nhân.

Ban Xã-Hội thay mặt đồng bào nạn nhân báo lụt Miền Trung thành thật cảm ơn quý anh chị.

* Ngoài công việc cứu trợ, Ban Xã-Hội vẫn xúc tiến tìm việc cho hội-viên.

* Ban Xã-Hội thành-thật cảm ơn chị Phụ-tá Mai-hương đã tặng Quỹ Xã-Hội 500\$ nhân dịp sinh-nhật của Chị

G I Ớ I T H I Ệ U

Nhà thuốc tây NGUYỄN số 330 Trần-hưng-Dạo Saigon của Chị Được-sĩ Đặng-thị-Ngọc-Bích (hội-viên Subud) sẵn sàng bán trừ 5 phần trăm các thuốc ngoại quốc và 10 phần trăm các thứ thuốc bào chế trong nước cho quý anh chị em hội-viên Subud. Ban Xã-Hội xin giới thiệu cùng quý anh chị.

P H Ậ N Ư U

Được tin Đạo-hữu Nguyễn-thị-Tri vừa từ trần tại Bệnh-viện Đồn-Đất, hưởng thọ 82 tuổi. Hội-Đồng-Quản-Tri, Ban Phụ-Tá và toàn thể hội-viên Subud xin thành-thật phân-ưu cùng hai chị Nguyễn-thị-Bạch và Huỳnh-thủy-Lê cùng tang quyến.

Cầu xin Thiêng-Liêng ban cho giác-linh Cụ được nhiều ân-huệ ở thế giới bên kia.

Ban Xã-Hội đã đại diện Hội đến phân-ưu và phúng-điếu gia quyến đạo-hữu Nguyễn-thị-Tri.

Sau đây là danh sách gúy ĐẠO HỮU ĐONG TIỀN VÀO QUỸ XÃ HỘI trong tháng 10/70.

1-Nguyễn-thị-Hiền-Minh	:200#	17-Trần duy Diệp	: 50#
2-Nguyễn-thị-Tô-Nga	:200	18-Cao xuân Do	: 50
3-Nguyễn-thị-Phúc	:50	19-Nguyễn thị Ngự	: 20
4-Nguyễn thị Oanh-Oanh	: 50	20-Trần thị Hồng	: 50
5-Phạm minh Trí	:20	21-Huỳnh Cảnh Ân	: 1000
6-Nguyễn văn Hai	:200	22-Nguyễn thị Thu Tâm	: 100
7-Tạ văn Thất	: 50	23-Nguyễn thị Kim Bình	: 1000
8-Mai Liên	:200	24-Đông văn Pha	: 30
9-Nguyễn văn Chi	:100	25-Nguyễn Cảnh Khanh	: 100
10-Phạm thị Tỵ	: 50	26-Larashati	: 200
11-Lương minh Trí	:100	27-Trần thị Hồng	: 500
12-Nguyễn văn Thấu	:200	28-Phùng kim Châu	: 200
13-Ngô thị Diễm	:100	29-Lê minh Huệ	: 200
14-Mai-Hương+Minh Châu	:500	30-Hồng Phúc	: 50
15-Trương văn Hoành	:100	31-Siêu Nhân	: 40
16-Trịnh văn Phú	:100	32-Hồng Phúc	: 100

Tổng cộng : 5.560\$
Trưởng ban Xã-Hội
Đinh thị Việt-Liên.

TRONG (/EU CUA TO PEWARTA
(KEDJIWAAN SUBUD)

-o-o-o-o-

(Đoạn sau đây trích trong bài nổi chuyện của Bapak ở Đê Nhị Hội-nghị Subud Quốc-te tại Briarscliff, Nữu-Đức ngày 9-7-1963)

"Bapak nói dường như hãy còn nhiều hội-viên ở khắp nơi chưa từng bao giờ nghe thay-nói về tờ PEWARTA KEDJIWAAN SUBUD". Tuy thế, thật quá là rất cần thiết cho Huynh-đệ chúng ta ở khắp nơi trên thế giới, vì "Pewarta Kedjiwaan Subud" phát xuất do tự chính Bapak và trong đó có rất nhiều hướng dẫn và lời khuyên về mọi vấn đề khác nhau có lợi ích cho toàn thể huynh đệ. Như thế, Pewarta có thể coi như tờ báo "Mẹ đẻ" của tất cả các tờ báo, nội-san, thông cáo và tin thơ địa phương và quốc gia. Do đó, thật rất là cần thiết để các hội-viên Subud đọc và biết các nội dung của "Pewarta". Trong những chuyện dù hành Bapak thay nhiều hội-viên hãy còn hỏi nhiều câu hỏi đã giải đáp và đăng trong "Pewarta". Khi Bapak hỏi các người này: "Tại sao con còn cứ hỏi về điều mà đã được giải đáp trong tờ "Pewarta" rồi." Câu đáp lại là: "Thưa Bapak, "Pewarta là cái gì?" Điều đó tỏ ra hãy còn nhiều hội-viên chưa nhận rõ được tờ "Pewarta" hiện có ngay nay. Quả thật "Pewarta Kedjiwaan Subud" là rất cần-thiết cho tất cả các vị vì trong đó, Bapak ban cho lời khuyên và minh giải liên quan đến con đường tâm linh mà quý vị phải biết đến. Nếu các hội viên đã đọc "Pewarta" thì họ sẽ không hỏi Bapak rất nhiều câu hỏi như thế và sự này sẽ làm nhẹ công việc cho Bapak vì hằng ngày Bapak tiếp nhận được hơn 50 bức thư và những giải đáp cũng nhiều như thế.

M.N.S.

Lời phụ chú: Giờ đây quý anh chị đã nhận rõ được sự lợi ích và sự cần thiết phải đọc "Pewarta Kedjiwaan Subud". Vậy xin mời quý anh chị mua "Pewarta Kedjiwaan Subud", ghi tên tại xãn phòng

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

EM BÉ SUBUD

Em Tô Ngọc Xuân Dung: sinh ngày 25-11-70 con gái anh Tô Ngọc Trí và chị Nguyễn Thủy Dung.

Em Minh Giác: sinh ngày 11-12-70, con trai anh Minh-Sư và chị Hương Liên.

Câu xin Thiên-Liêng ban phúc lành cho hai em bé

L A T H L I TỰ HOA KỲ CỦA LAKSIR

Anh thân mến,

Tôi hy vọng rằng mỗi việc đều tốt đẹp cho anh. Hiện nay tôi đang sống một mình tại một căn buồng dành riêng cho tôi ở Alburguerge, Tân Mỹ Tây Cơ. Đơn vị vừa tôi đóng ngay vại thành phố. Công việc rất thông thả, tôi chỉ làm có bốn tiếng rưỡi mỗi ngày và hiện tôi đang theo học Đại học hai đêm mỗi tuần. Có một nhóm SUBUD nhỏ tại đây.

Khoảng hai tuần trước, tôi đã tới Virginia để thăm Bapak. Hàng trăm người từ khắp nơi trên đất Mỹ, Gia-Nã Đại, Mỹ Tây Cơ và cả từ Âu châu đã có mặt tại Virginia. Trong số đó có một bà Việt Nam tên Lê Ngọc Diệp hiện sống tại New York. Anh có biết bà ta không, ông Prio-Hartono hiện này đang ở tại đây. Ông tỏ vẻ sung sướng khi nghe tôi chuyện lời hỏi thăm của anh chị em SUBUD tại Sài Gòn. Tôi cũng không ngạc nhiên chút nào khi tôi nghe một vài người nói rằng ông Prio đã khen nhóm SUBUD ở Sài Gòn là một nhóm tốt đẹp nhất trên thế giới. Đó là một nhóm tốt đẹp nhất mà tôi đã gặp ngoài nhóm Tjilandak. Nhóm Tjilandak được tốt đẹp vì nhờ có Bapak, nhờ có các ông Sudarto và Brodjolukito.

Bapak có nói rằng, rất quan trọng cho những ai có thể đi dự Đại hội SUBUD thế giới tại Tjilandak vào hội tháng tám sang năm. Tôi cầu nguyện để được gặp bạn tại Tjilandak. Tôi rất nhớ Việt Nam. Tôi cảm thấy buồn mỗi khi nhìn vào những bức ảnh và sách báo có hình Việt Nam. Tôi cảm thấy tôi rất gần gũi với anh, người anh của tôi và tôi hy vọng chúng ta sẽ liên lạc với nhau thường xuyên. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ lại gặp nhau, vì tôi sẽ trở lại Việt Nam và Nam Dương khi tôi được giải ngũ.

Xin anh cho tôi gửi lời chào tới bé Thanh. Hy vọng em vẫn mạnh giỏi, và em Thanh, em hãy viết thư cho anh nhé! Chịu không bé Thanh!

Thân ái,
Laksir

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(-)/A/A/A/

VIẾNG ANH QUỐC LẦN THỨ HAI : 28/8 và 2/9

Sjarifin Gardiner
Hương-Thiên dịch

Bapak nói muốn ở lại hai đêm tại Manchester. Một vài người trong chúng tôi đã khởi đại nghi-ngờ sự thay đổi của chương trình này lại có thể thực hiện được trong một thời gian ngắn - nhưng người ta đã thực hiện được một cách tuyệt diệu (hay tốt đẹp).

Khoảng 200 hội-viên từ nam Anh-quốc đến Manchester để họp thành nhóm khoảng 500 người. Thời tiết tốt, mọi việc xấp đặt trôi chảy, không hỗn loạn và đủ tiện-nghỉ. Xin cảm ơn nhóm và Ủy-Ban Tiếp-Tân đã làm việc không ngừng. Bapak và đoàn tùy-tùng tạm trú tại ngôi nhà của Hine, tuy nhỏ nhưng là nhà đón tiếp trọng đãi mà Bapak đã ở vào năm 1967.

Tối thứ sáu : hai xuất Latihan cho phái nam, rồi có một buổi nói chuyện để tài luôn luôn được nhắc lại của Bapak là SABAR (Kiên-nhân) TAWWAKAL (Tin-Cậy chịu đựng) và ICHLAS (Thành-Tâm Quý-Thuận) đã được thí dụ hết sức rõ ràng bằng câu chuyện Abraham hy-sinh đứa con.

Đêm thứ bảy : Khi Bapak ngồi yên vài phút trước lúc khởi sự thì chúng tôi biết là sắp có điều gì đặc biệt xảy ra. Dừng thế! Trong khi chúng tôi ngồi trên ghe, Bapak bảo chúng tôi làm trắc nghiệm về noi-tâm chúng tôi gần 45 phút đồng hồ. Đối với nhiều người, đây là một chứng nghiệm về Subud tham sau nhất chưa từng có.

Rồi Bapak hát cho chúng tôi nghe và ban phước lành cho tất cả chúng tôi. Tại lâu đài Alexandra ở Luân-Đôn : trong một căn phòng chính rộng gần bằng một ga xe lửa - để dành chưa được 1.200 hội-viện hiện diện, đêm nay có lẽ là một cuộc tập họp Subud lớn lao nhất.

Tối Chủ Nhật: Latihan cho nam phụ tá, tiếp đến là Latihan của hội-viện, đặc biệt do Bapak hướng dẫn.

Sáng thứ hai : Các em nhỏ hát cho Bapak nghe trong buổi hội-họp của chúng, rồi Bapak bước vào giữa các em và hát một bài cầu nguyện. " Cầu xin cho các cháu lớn lên thành những người có tính nết cao quý để đem lại thịnh vượng và hoà-hợp cho xứ sở các cháu" .

Các em quay tròn lại để được Bapak chạm đến và ban phước lành. Rồi Bapak bước qua hành lang tiến về phòng hội của các Phụ-tá đang chờ Bapak và Bapak bắt đầu lên tiếng :

"Các con thân mến..."

Trong câu chuyện, Bapak khuyến khích chúng tôi lập Trung-Tâm Subud Quốc-Gia : " Các con là Subud và Subud là các con. Vậy làm sao các con lại có thể tự mình cho mình mượn tiền ?"

Các Phụ-Tá nên khích lệ các hội-viện - Bapak làm điều bộ bơm một cái bánh xe đạp. Chúng ta phải có Phụ-Tá địa phương để giúp đỡ Chủ-tịch địa phương và tham dự các buổi họp của Ủy-ban Quốc-Gia. Bapak cất nghĩa về tổ chức Quốc-tế. Trong tương lai, Chủ-tịch Hội-đồng Subud Quốc-tế (ISC) sẽ khác biệt với Chủ-tịch Ủy-Ban Đại-Hội Subud quốc-tế (ISCQ). Những buổi họp đầy đủ của hội-đồng, phải được tổ... mỗi năm một lần. Rồi Bapak nói đến sự cần thiết của một chiếc tàu Subud.

Đêm thứ Hai : Một buổi trắc nghiệm "không-lò". Đợt đầu khoảng 300 nữ hội-viện, rồi tới nữ Phụ-tá và các nữ hội-viện đã có trên 10 năm trong Subud. Phải Nam bắt đầu một trắc nghiệm có gần 400 người. Nam Phụ-tá phải chờ đến đêm kế tiếp.

Một đêm lễ Selamatan vĩ đại : Báo lộ cả thể thức sắp xếp chỗ ngồi cho cuộc trắc nghiệm, tất cả chúng tôi tiến lên phía trước thành vòng bán nguyệt lớn quanh Bapak. Chúng tôi cùng ca hát, có một ban nhạc nhỏ và có đơn ca. Mas Usman ca. Và có một màn trình diễn các kiểu y phục bằng lụa Batik do Loura Lobby may. Dầu cả ngàn người hiện diện mà bầu không khí đã tỏ ra thân ái và mật thiết .

Sau phần trình bày những tặng phẩm, Bapak đứng dậy và hát cho chúng tôi nghe- Thật là vô cùng cảm động và sâu xa.

Trong khi Bapak chào tiễn biệt, Bapak nói: " Đây là một buổi tối mà Bapak sẽ luôn luôn nhớ mãi."

Tại phi cảng, người ta chỉ có dành một căn phòng nhỏ cho các yếu nhân, căn phòng của vi Thủ-Tướng xử dụng, cho nên chỉ một số hội viên của Ủy Ban Quốc Gia ... là chính thức được phép vào phòng - Nhưng số hội viên đông gấp đôi đã chen chúc vào trong phòng rất nhiều. Anh chị em kém may mắn đang chờ bên ngoài.

Bầu không khí thân mật và thanh thản. Sau khi chúng tôi hát xong Bapak lại hát cho chúng tôi nghe- và chúng tôi cảm thấy tràn-ngập sự biết ơn.

Khi Bapak bước vào phi cơ, Bapak nói bằng tiếng Anh: " tạm biệt; cảm ơn các con nhiều lắm. Sẽ gặp lại các con trong năm tới." rồi như chợt nhớ ra rằng, rồi để Bapak sẽ ban rộng giám sát những công việc sửa soạn cho kỳ hội nghị thế giới, Bapak chợt nói thêm: "Ồ! không không!"

Xin cảm ơn Bapak về tất cả lòng thương yêu của Bapak .

