

Phái đoàn SUBUD Việt-Nam đi dự Đệ Tứ Đại Hội-Nghị Subud Thế-Giới TẠI TJILANDAK (NAM-DƯƠNG)

Ngày 3-8-71 phái đoàn Subud Việt Nam gồm có 8 người đã lên đường đi dự Hội Nghị : Phụ Tá Mardi-ning-Sih kiêm Nghị Viên Subud quốc tế trưởng phái đoàn, Phụ Tá Mai-Hương, Phụ Tá Liên-Hoa, chị Laraswati, chị Đặng thị Ngọc-Bích, anh Đoàn-tất-Huyền và hai chị Lan Thanh — Quỳnh-Hoa (hai nữ bác sĩ này đã đi trước để theo lớp tu nghiệp tại Nam-Dương).

Hội-nghị có 2.000 người thuộc 40 quốc gia tham dự (trong số 79 quốc gia có Subud).

Quốc gia có nhiều hội viên tham dự như Mỹ Quốc (360) Anh-Quốc (200) Đức Quốc (160) Canada (65) Úc đại Lợi (62) Nhật Bản (59) Pháp (49) Tân-tây-lan (35) v.v... cũng có quốc gia chỉ có 1 người tham dự.

Mục đích của Hội-Nghị là để bàn về sự tổ chức quốc tế, quốc gia và địa phương, sự liên lạc và thông-tin trong nước và ngoài nước, sự phát triển về Subud, các công việc về xã-hội, sự thành lập quỹ Subud quốc tế và nhất là để tường trình các công việc trong những năm qua và dự định những công việc thực hiện trong năm tới cho được hoàn mãn hơn.

Phái đoàn đến vào lúc 11 giờ sáng ngày 5-8-1971 Hội-

Nghị đang khai mạc có Tổng-Thống Nam-Dương Suharto và phu nhân cùng đông đủ các quan chức trong chính phủ tham dự. 9 giờ tối, Bapak xuống phòng Latihan nói chuyện với các hội viên đến 1 giờ khuya.

Ngày 6-8-71 và 7-8-71, Chủ tịch Hội-Nghị Varindra Vittachi yêu cầu đại biểu các quốc gia lên tường trình công việc của trung-tâm mình.

Sáng 7-8-71 Trưởng phái đoàn Subud Việt Nam lên tường trình những hoạt động và diễn tiến của hội rất được Hội-Nghị tán thưởng và khen ngợi.

Ngày 8 và 9-8-71 Hội-Nghị chia ra làm 9 ban để làm việc :

1) Ban Hiến pháp và tổ chức về quốc tế, địa phương và các miền.

2) Sự gây quỹ và tài chính. (Quỹ Subud quốc tế gồm có ba quỹ : 1) Tiền do các hội viên tặng cho các mục đích chung, 2) Quỹ xây cất Trung tâm Subud quốc tế ; 3) Quỹ chi tiêu cho Trung tâm Subud Quốc Tế, và một ngân hàng Subud thế giới).

3) Các chuyên viên kỹ thuật và các kinh doanh

4) Ấn loát, sách báo

5) Băng ghi âm

6) Ban Văn Khố

7) Xã hội (bàn về các trẻ em, trường học, viện dưỡng lão, ban Xã-Hội quốc-tế).

8) Văn Hóa. (văn nghệ, mỹ thuật, thủ công nghệ, nhạc, khiêu vũ).

9) Các nhà Subud.

(Xin xem chi tiết ở « Huynh Đệ Subud » số IX tháng 10-11-12 năm 1971)

Trưởng phái đoàn Subud Việt Nam được phái vào làm việc tại ban Sách báo và Ấn Loát.

Về sự tổ chức quốc tế và các miền, Bapak chia ra làm 8 miền :

1) Miền Đông Nam Á Đông gồm có : Nam Dương — Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan — Nhật Bản — Hong Kong — Phi Luật Tân — Singapore và Mã lai Á.

2) Miền Trung tâm Á Châu gồm có : Ấn Độ — Ceylon — Pakistan — Thái Lan — Việt Nam — Irak — Iran và Lebanon.

3) Miền Âu Châu I gồm có Anh Quốc — Pháp Quốc — Hòa Lan — Ý Đại Lợi — Belgium — Spain và Portugal.

4) Miền Âu Châu II gồm có Germany, Scandinavia — Austria — Switzerland — Turkey, Greece và Israel.

5) Miền Nam Phi Châu gồm có : S.A., Rhodesia.

6) Miền Bắc Phi Châu gồm có : Ghana — Congo — Nigeria v.v...

7) Miền Nam Mỹ gồm có : U.S.A, Canada và Jamaica.

8) Miền Mỹ La Tinh gồm có : Mexico — Péru — Columbia — Venezuela — Brezil — Argeatina — Chile — Equador — Surinam — Uruguay — Bolivia và Cuba.

Như thế có tất cả 8 miền, cứ hai năm một lần sẽ có cuộc họp của các Nghị viên về Ủy Ban hay về tâm linh của mỗi trung tâm quốc gia. Thí dụ ở Đông Nam Á Châu thì có các Nghị viên ở Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Nam Dương, Nhật Bản, Hồng Kông, Phi Luật Tân, Singapore, Mã Lai Á ; nếu ở Trung tâm Á Châu thì có Ấn Độ, Tích Lan, Pakistan, Thái Lan, Việt Nam, Irak, Iran, Lebanon v.v...

Mỗi miền có hai Nghị viên về tâm linh (1 nam, 1 nữ) và 1 nghị viên về Ủy Ban của mỗi trung tâm quốc gia và phải họp hai năm một lần tại nơi đã được lựa chọn để thảo luận các vấn đề liên

quan đến sự tiến triển về tâm linh của các hội viên và các vấn đề thuộc về quản trị và các việc tạp lức. Về phương diện tâm linh, nếu xét là cần thì các Nghị viên về tâm linh được phép đi thăm các trung tâm quốc gia mà hãy còn có hội viên chưa tiến triển trong sự tiếp nhận và theo đường lối của Latihan Subud. Như thế tình trạng và các trường hợp của hội viên Subud sẽ được các Nghị viên về tâm linh sẵn sóc.

Rồi 4 năm một lần Đại Hội Nghị Subud Thế giới sẽ họp. Các Nghị viên về Ủy Ban và về tâm linh của tất cả các Trung tâm Subud quốc gia sẽ tới Hội Nghị để đại diện cho các Trung Tâm quốc gia họ cùng với các Phụ Tá quốc gia và Ủy Ban Quốc Gia của trung tâm họ, kể cả Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký, Thủ Quỹ của Hội Đồng Subud quốc tế (mà hiện nay Chủ tịch là Richard Engels) và Chủ tịch của mỗi tiểu ban. Thêm vào những người này còn có một số quan sát viên cũng có cơ hội để theo dõi công việc của Đại Hội-Nghị.

Vị chủ tọa ở Đại Hội-Nghị Subud Thế giới là Chủ tịch của Hội Đồng Subud Thế Giới (hiện nay là Varindra Vittachi và Phó Chủ Tịch là Tiến Sĩ Prio Hartono ; về phần tâm linh có Bapak chủ tọa, có bí thư của Bapak (cũng có thể có hai thư ký làm thông dịch viên) và một vị huấn luyện Phụ Tá cho các phụ nữ mà cần làm Latihan, thí dụ ái nữ Bapak là Siti Rahaju sẽ thay thế Ibu là mẫu thân bà.

Thời hạn làm việc của các Nghị viên Subud quốc tế là 4 năm, nghĩa là bắt đầu từ Hội Nghị này tới khi bắt đầu khai mạc Hội Nghị sau nhưng có thể tiếp tục nhiều hơn là một nhiệm kỳ. Nếu người nghị viên Subud quốc tế không còn là hội viên Subud thì chức việc này cũng phải ngưng và hội đồng có thể giải nhiệm người Nghị viên Subud quốc tế nếu người này phạm vào những nguyên tắc đã đặt ra trong lời nói đầu.

Sự xếp đặt của Đại Hội Nghị Subud Thế giới họp 4 năm một lần sẽ như sau :

Trên Diễn Đài

Thư ký và thông dịch viên của Bapak	Bapak là chủ tịch về tâm linh Siti Rahaju-	Chủ tịch WSC Phó chủ tịch WSC	Chủ tịch ISC Phó C.tịch ISC Thư ký ISC Thủ quỹ ISC
---	--	-------------------------------------	---

Dưới Diễn Đài

<p>Nghị viên về tâm linh</p> <p>Phụ Tá quốc gia của mỗi trung tâm Subud quốc gia. Nếu cần phải có 2 Phụ Tá Quốc Gia (1 nam 1 nữ của mỗi trung tâm quốc gia) thì cũng được phép dự.</p>	<p>Nghị viên về Ủy Ban</p> <p>Ủy Ban của các trung tâm quốc gia (ít nhất có Chủ tịch — Thư ký — Thủ Quỹ.</p> <p>Chủ tịch của các tiểu ban thí dụ : Chủ tịch về Ấn Loát Sách báo (S.P.I.)</p> <p>S.B.I.F.</p> <p>Ngân Hàng (Sinar Kentjana Mulia Ltd).</p> <p>Hội viên của S.E.S.</p> <p>S.T.S.</p> <p>Xã hội v.v.v...</p>
Quan sát viên, nam hay nữ	Quan sát viên, nam hay nữ (Do BAPA K)

Ngày 10-8-71 : Hội Nghị bế mạc bằng một tiệc trà vĩ đại Bapak ban huấn từ.

Từ ngày 11 đến 30-8-1971 thì cứ một tối làm Latihan hay làm trắc nghiệm thì lại một tối Bapak nói chuyện, một tối trình diễn văn nghệ quốc tế.

Đến ngày 31-8-71, hầu hết các hội viên Subud đã trở về nhà.

